



Carnavals en Après-Ski Café D'n Toel

Carnavals en Après-Ski Café D'n Toel,

Gin gedonder, hoe gekker hoe skônder is het Carnavalsmotto van Papgat dit jaar. Café D'n Toel heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de hele tent om te toveren tot 'Carnavals en Après-Ski Café D'n Toel'. Trek je lederhose maar aan en kom naar Café D'n Toel. Daar kun je genieten van sneeuw, echte ski's, een lekker pintje bier en uiteraard van carnavals- en après-ski muziek.

Voordat de carnaval echt begint draaien we vast warm in Café D'n Toel. Vrijdag 17 februari begint hier het feest. Die avond gaan de eigen Toel-munten in de voorverkoop voor de speciale prijs van €1,70 p/st. Uiteraard verkopen we ook de Rooise Horecamunt (€2,- p/st), die je kunt gebruiken in alle Rooise cafés. Beide munten zijn de gehele carnavalsperiode geldig.

Elke ochtend, tussen 10.00 en 12.00 uur, kun je in Café D'n Toel voor slechts €5,- genieten van een prinsheerlijk ontbijt: Lekker broodjes en een vers ei erbij. Uiteraard komt Prins Frans Pap d'un derde, zijn adjudant en het hele gevolg bij ons langs en ook de oergezellige Olandse optocht op maandag mag je niet missen.

Heb je er al eentje op? Niet getreurd, de borrelbus rijdt dagelijks heen en weer en stopt ook bij Café d'n Toel.