

Kerstprogramma Odaparochie

Samen de weg naar kerstmis beleven

Door: Ria Balk

‘Advent’, waar staat dat eigenlijk voor? Voor de één zal het duidelijk zijn, maar voor de ander is het wellicht een interessant gegeven. ‘Advent’ is afgeleid van het latijnse woord ‘adventus’. Letterlijk betekent het ‘de komst’. De adventstijd is inmiddels aangebroken: De tijd van verwachting op de komst van het kindje Jezus en van voorbereiding op het komende kerstfeest. Ook de Odaparochie maakt zich op voor de komende kerstdagen. Er is hard gewerkt om het kerstprogramma samen te stellen en in de kerken is de kerststal reeds verzezen. Bezoekers van de Martinuskerk staan dit jaar een aantal extra verrassingen te wachten...

Op weg naar de stal

Daar is zelfs een complete kerstweg gerealiseerd. “We wilden de mensen meer meenemen in het kerstverhaal”, zegt Pastoor Blom. “Zodoende hebben we in overleg met onze ontwerper en bouwer Leo van Lieshout besloten om een ‘weg’ te bouwen naar de stal. Het resultaat is een kerstweg in de vorm van diverse panelen. Op weg naar het kind van vrede en vreugde kunnen de mensen Jozef en Maria, de engelen, herders en de Drie Koningen ontmoeten. En na een bezoekje aan de stal wordt ieder uitgenodigd om op een kaartje van de engel een mooie wens of gebedje te schrijven. Al deze kaartjes komen op een groot paneel achterin de kerk te hangen.” In samenwerking met SKOSO heeft het pastoraal team een kersproject samengesteld. Diverse kleine ‘herders’ uit groep 1 en 2 gaan deze week de kerstweg al klassikaal afleggen.

Nachtmis Martinuskerk op KRO

In de Martinuskerk vindt dit jaar één gezamenlijke nachtmis plaats, die om 23.30 uur aanvangt. “De KRO heeft ons gevraagd om het decor te zijn voor de nachtmis”, vertelt Pastoor Blom. Dat brengt wel wat teweeg. Vanwege de opbouw van licht, geluid en de camera’s kan er maar één nachtmis zijn. Van deze ene nachtmis wordt wel extra werk gemaakt. De gezamenlijke koren treden op, enkele kinderen brengen een aantal kerstmotetten ten gehore en er zijn, naast het orgel, diverse muziekinstrumenten te beluisteren. Blom: “We hopen dat veel mensen de mis ‘live’ in de kerk mee komen vieren, zodat we ook de mensen die niet naar de kerk kunnen komen, thuis een warm kerstgevoel geven.”

Vanwege die ene nachtmis is ook de eerste kerstdag anders ingekleurd. De ‘herdertjesmis’ begint om 09.30 uur en is bestemd voor jong en oud. Tijdens de mis wordt het evangelie van de herders voorgelezen en mogen alle kinderen verkleed naar de kerk komen als een van de figuren uit het kerstverhaal. Om 11.00 uur volgt hierop de hoogmis. Ook de kerken in Olland en Nijnsel zijn deze kerst geopend. Op kerstavond vindt om 18.00 uur een kerstavondviering plaats in de H. Antonius van Padua te Nijnsel en om 19.30 uur in de H. Martinus te Olland. In beide kerken zal tevens een paneel komen staan waarop mensen hun ‘engeltje met kerstwens of –gebed’ kunnen hangen. De kerk in Boskant is gesloten, maar dankzij Jan van de Meulegraaf, Arie van Alebeek en Henk Verboort, staat er inmiddels een mooie kerststal onder de luifel van de Ritakerk.